

TEKEN VAN LEVEN



Informatieblad
Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Jaargang 38
April, Mei, Juni 2026

KERKDIENSTEN

April

Datum	Tijd	Predikant	Bijzonderheden / collectes
03	19.00	Prop. J.C.A. v.d. Berge	Goede Vrijdag / Viering H.A. H.A.collecte Diaconie
05	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge	1^{ste} Paasdag
06	10.00	Prop. J.C.A. v.d. Berge	2^{de} Paasdag / Paasbrunchdienst
12	09.30	Ds. N. Noorlander Onstwedde	
12	19.00	Samen Zingen	
19	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge	
26	09.30	Ds. L. Schaafsma Nunspeet	

Mei

03	09.30	Ds. T. Oldenhuis Coevorden	Kerkvoogdij
10	09.30	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut Assen	
10	19.00	Samen Zingen	
14	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge	Hemelvaart
17	09.30	Ds. J. van den Berg Bedum	
24	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge	1^{ste} Pinksterdag / GZB-collecte
31	09.30	Ds. J. Harteman Hilversum	

Juni

07	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge	
14	09.30	<i>Nog niet bekend</i>	Vorbereiding H.A.
14	19.00	Samen Zingen	
21	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge	Viering H.A. / H.A. collecte Diaconie
28	09.30	Ds. M. Krooneman Urk	

MEDITATIE



2 Tim. 2:8. *“Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.”*

Pasen is hét grote christelijke feest van verlossing, vrede, vrijheid en vreugde. De aanloop naar Pasen is echter altijd treurig. De 40-dagen tijd is een tijd waarin het gaat over het onvermijdelijke lijden en sterven van Jezus Christus. Hij moest lijden vanwege onze zonden. En Hij deed dat met liefde voor ons, omdat wij onszelf niet kunnen vergeven. Dat maakt de lijdenstijd extra beladen: je voelt het gewicht van iemand die iets groots voor jou gedaan heeft, terwijl je dat eigenlijk niet verdiende. Sterker nog: jij verdiende die straf die op Zijn schouders werd gelegd.

Het is misschien wel die sombere, verdrietige, beladen aanloop naar Pasen, die het feest doet uitbreken in een geweldige climax van verlossing, vrede, vrijheid en vreugde. Na die moeilijke tijd en de diepe pijn van Jezus Christus aan het kruis, blijkt Hij opgewekt door de Vader. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Wat meer is: Hij leeft, om allen die in Hem geloven te verzoenen met de Vader. Al het lijden en ook Zijn sterven, blijken niet voor niks te zijn geweest. De opwekking van Jezus Christus is de erkenning van de Vader, dat het werk van de Zoon goed is geweest. De schuld is voldaan. En nu Hij is opgewekt, kan Jezus voor iedereen in staan om de zonden te vergeven.

Jezus die onnoemelijk heeft geleden, vooral onder de woede van God, en onschuldig is gestorven aan het kruis, leeft. Hij leeft om voor iedereen in te staan. Om allen die zeggen: Zijn lijden en sterven was voor mijn zonden, verlossing van zonden, vrede in de relatie met God, vrijheid van genade en vreugde van het eeuwige leven te geven. Pasen is dus geen feest dat we één keer per jaar vieren om terug te denken aan wat er 2000 jaar geleden is gebeurd, maar Pasen is een feit dat iedere dag betekenis heeft. Iedere dag van het jaar is een dag om de ‘opbrengst’ van Pasen te ontvangen.

Mooi is dat ook verwoord in de Heidelbergse Catechismus (vraag en antwoord 45). “Wat betekent het voor jou dat Jezus op de derde dag is opgestaan? Antwoord: Hij heeft de dood overwonnen en daardoor (1) schenkt Hij mij zijn

gerechtigheid, (2) wekt Hij mij op tot het nieuwe leven en (3) verzekert Hij mij van mijn eigen opstanding.” (vertaling W. Verboom) Wat in die verwoording van het christelijk geloof opvalt is dat de opstanding vandaag veel betekent voor ons persoonlijk. Het is geen feit uit de geschiedenis, maar we hebben er nu allemaal wat aan. In de catechismus wordt gezegd: door de opstanding mag ik op dit moment zeker zijn van de vergeving van zonden – dat ik voortaan schuldeloos ben. Daarnaast word ik veranderd en ontstaat er een nieuw leven, omdat ik voortaan in relatie leef met de Heere God. En ik hoef niet meer bang te zijn voor de dood, want ik mag er zeker van zijn dat God mij opwekt, zoals Hij Jezus eens heeft opgewekt.

Pasen is het grote christelijke feest van wat God heeft gedaan voor jou en mij. Pasen is dus geen geschiedenislesje, maar vraagt eigenlijk om een antwoord. Wat doe ik er mee? Wat betekent Pasen voor mij? Verandert het vandaag mijn leven? Ben ik bevrijd van zonden en schuld, door wat Christus heeft gedaan met Pasen? Heb ik zicht op eeuwig leven met God? Dat zijn zomaar een paar vragen die opkomen uit het Paasfeest en waarop wij dus allemaal persoonlijk antwoord moeten geven. De opbrengst van Pasen is voor iedereen beschikbaar. Voor jong en oud, meer of minder geschoold, rijk of arm, Nederlander of Marokkaan. Jezus leeft en zit op dit moment aan de rechterhand van de Vader om de betekenis van Pasen uit te delen aan iedereen die daarom vraagt.

Pasen is een geweldig feest. Het is een gebeurtenis die de geschiedenis heeft veranderd. Maar het wil ook een gebeurtenis zijn die ons leven verandert. En iedere dag blijft bepalen.

De oproep is daarom: ontvang de opbrengst van Pasen, leef dagelijks vanuit Pasen en verwacht het morgenlicht van Pasen als eens de grote dag van God aanbreekt.

Of zoals Paulus het zegt: “Houd met Pasen, de opwekking van Jezus Christus in je gedachten.” Dan zal Hij ook jou opwekken met Zijn goddelijke macht en zul je eens met degenen die in Hem geloven voor eeuwig genieten van verlossing, vreugde, vrede en vrijheid.

UIT DE PASTORIE

In de pastorie genieten we van de eerste mooie lentedagen. Boukje loopt met Ethan en Rivka elke dag een rondje in het dorp. Zo slaapt de kleine meid lekker, want dat is anders soms een beetje lastig. Met dit heerlijke weer is dat extra fijn en een leuke bijkomstigheid zijn de leuke en mooie gesprekjes met dorpsbewoners onderweg. Ethan gaat sinds deze week twee ochtenden naar de peuterspeelzaal, waar hij erg van geniet. Hij en Obed zijn dol op hun zusje, maar moeten de aandacht nu natuurlijk wel delen, dus het is fijn dat hij daar een fijn plekje gevonden heeft. Rivka heeft inmiddels al wat gebreide truitjes en vestjes van gemeenteleden aan gehad, erg leuk dat dit voor haar gemaakt is! In deze lijdenstijd volgen we met de jongens een paaskalender. Op school oefent Obed liederen en een tekst voor de paasviering. Het is mooi om door kinderogen deze tijd mee te maken.

Ontvang een hartelijke groet van ons allen

GEMEENTELEVEN

Als kerkenraad zijn wij de Heere dankbaar voor alles wat er gebeurt in de gemeente. De relaties die er zijn, de verantwoordelijkheden en taken die de mensen hebben, de activiteiten die ondernomen worden en de gemeenschap die er is. Het is bijzonder dat er nog een gemeente in Sebaldeburen is en hoe zij voort mag gaan op de weg van Christus. Er moet gezegd worden dat er in/door onze kleine gemeente veel gebeurd. Dat is prachtig om te zien. Tegelijkertijd moeten wij er in Sebaldeburen ook rekening mee houden dat wij 'klein van krachten' zijn, wij samen ook fouten maken, wij niet toekomen aan zaken die onze aandacht vragen. Wij worden dan in de Bijbel wel het 'lichaam van Christus' genoemd, we zijn niet Christus zelf. We zijn en blijven afhankelijk van Hem in alles wat we doen en ook van Zijn genade.

Samen-kerk-zijn, is van groot belang voor onze gemeente. Zonder God kunnen we niet, maar ook niet zonder elkaar. Daarom spoort de Bijbel ons niet alleen aan om te geloven in de Heere Jezus, maar ook om deel te worden van een gemeente en ons binnen de gemeente in te zetten. Eigenlijk kunnen we als

christenen niet Jezus volgen, zonder ons betrokken te weten in een kerk (het 'lichaam van Christus') en ons vanuit die kerk in te zetten voor de wereld. Heel lokaal, hier in Sebaldeburen, zijn we dus door God aan elkaar gegeven om ons geloof in praktijk te brengen. En daarmee is het gemeentelven geen bijkomstigheid of alleen een taak voor de voorganger of kerkenraad, maar een roeping van de gehele gemeente. Van iedereen. We vormen samen de kerk. Om in relaties, activiteiten en gemeenschapsvorming ons vertrouwen in de Heere tot uitdrukking te brengen.

Gebed is in dit alles onmisbaar. Op de laatst gehouden gemeentevergadering pleitte een gemeentelid voor meer gebed in de gemeente. Als kerkenraad willen we die oproep hier ondersteunen. Bid u voor de gemeente? Voor de activiteiten die er zijn, in de kerk of pioniersplek? Voor de kerkenraadsvergaderingen, de gemeenteleden met zorgen, voor de erediensten op zondag, voor het getuigenis in de omgeving... en vult u het zelf maar aan. Het voorrecht en de opdracht om gemeente te zijn is groot. We kunnen dan ook niet zonder de Heere. Bid u voor de gemeente en draagt u uw bid- en dankpunten op aan de Heer van de kerk? Als kerkenraad willen wij elkaar aansporen om te bidden. Want de Heere beloofd in Zijn Woord dat Hij bidders wil (ver)horen. Laten we dan samen bidden als gemeente om Gods zegen in de gemeente, maar ook door de gemeente in de wereld.

Gebed vragen we in het bijzonder voor de broeders en zusters die moeite ondervinden. We denken aan degenen die hun man of vrouw moeten missen en zich daardoor eenzaam en verdrietig kunnen voelen, anderen die bezorgd zijn over het welzijn van broer(s), zus(sen), kinderen of andere familieleden, sommigen die te maken hebben met (ernstige) lichamelijke klachten en al dan niet een operatie moeten ondergaan en verschillenden die lasten of onvervulde verlangens uit het verleden met zich meedragen. Hoewel wij een kleine gemeente zijn, is er ook in onze gemeente verdriet in verschillende soorten en toonaarden. We bidden dat onze broeders en zusters gesterkt mogen worden door de opstandingskracht van Christus. Dat de Levensvorst hen opricht en doet leven vanuit de hoop die er is in Hem.

We noemen daarbij tenslotte de namen van zuster M. Bouwma-Zwama, die een operatie aan haar knie moet ondergaan, zuster E. Woudenbergh die zich (middels chemo's) voorbereidt op een operatie aan haar maag en zuster A.L.C. Grootenhuijs die onderzoeken ondergaat. Laten we hen samen brengen voor

Gods troon van genade, om gezondheid en genade te verkrijgen. We danken tenslotte dat mevr. Boerema-Philips na een hartinfart weer mocht herstellen en dat we in de gemeente weer nieuw leven mochten ontvangen en verwachten. We zien samen uit naar de doopdiensten die er de komende periode – als de Heere wil en alles goed is – weer gehouden kunnen worden.

VAN DE KERKENRAAD

Nieuw gemeentelid Rivka van den Berge verwelkomd!

Op 31 januari 2026 werd zij geboren: Rivka Eden van den Berge, dochter van Joost en Boukje van den Berge, zusje van Obed en Ethan.

Namens ons allen hebben de ouderlingen Toes en Meijndert op 24 februari het nieuwe gemeentelid welkom geheten met een cadeautje. Aan de trotse ouders werd de naam van hun dochter in houten letters cadeau gedaan en een houten “herinneringen-kistje” met de naam van Rivka Eden aan de buitenkant op het deksel en de bijbeltekst die op de geboortekaart staat aan de binnenkant. We hopen dat de kist uit zal puilen van de goede herinneringen die er met Rivka worden opgedaan!

De familie van den Berge wensen we veel vreugde in hun leven met Rivka en we bidden dat Rivka mag opgroeien tot vreugde en eer van onze hemelse Heere.



Actie kerkbalans 2025

Een aantal weken geleden is de actie Kerkbalans 2026 van start gegaan en is u in het kader hiervan een envelop overhandigd. Door middel van een antwoordformulier kunt u aangeven wat u dit jaar denkt te kunnen geven aan onze eigen gemeente. Een aantal van deze antwoordformulieren zijn inmiddels ingevuld en ingeleverd, maar best een groot deel nog niet. Voor de kerkvoogdij is het helpend te weten wat we dit jaar ongeveer aan gelden via deze actie mogen verwachten in verband met onze begrootte uitgaven. Daarom een vriendelijk verzoek aan u om, als u dit nog niet gedaan heeft, het antwoordformulier in te vullen en aan één van de kerkvoogden te overhandigen of in de brievenbus/collectezak te deponeren.

Voor dit jaar is er een bedrag van Euro 25.000 begroot. Via de antwoordformulieren is er tot nu toe een bedrag toegezegd van € 8.750. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We hopen de komende weken nog veel antwoordformulieren te mogen ontvangen, zodat we tot een totaalstand kunnen komen. We rekenen op u!

In de begeleidende brief bij de actie Kerkbalans hebben wij een beroep op u gedaan om, indien dit uiteraard voor u mogelijk is, uw bijdrage te verhogen in verband met een fors tekort op de begroting. De realiteit is dat de kosten voor het in stand houden van onze gemeente blijven stijgen. Tegelijkertijd zien we dat de inkomsten niet altijd in dezelfde mate meegroeien. Wij vragen u dit niet lichtvaardig, maar vanuit de overtuiging dat we samen de verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van onze gemeente. Wij mogen samen gemeente van Christus zijn, geroepen om om te zien naar elkaar en om Zijn boodschap levend te houden in Sebaldeburen en omgeving. Die roeping brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. In de Bijbel worden we aangespoord om naar vermogen bij te dragen en te delen wat ons is toevertrouwd. Niet uit verplichting, maar uit dankbaarheid en verbondenheid: 'laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief'.

Wij beseffen dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Toch vragen wij u om serieus te overwegen wat voor u haalbaar is. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Wij rekenen op uw betrokkenheid en inzet.

Overzicht collecten/giften laatste 3 volle maanden (december, januari, februari)

	december	januari	februari
regulier	€ 370,45	€ 292,30	€ 287,90
extra		€ 36,00	*
via bank	voor kerk		
	€ 100,00	€ 100,00	€ 50,00
	€ 50,00	€ 500,00	
	€ 200,00	€ 50,00	
	€ 1.000,00	€ 100,00	
	€ 750,00		
	€ 50,00		
	€ 200,00		
	€ 100,00		
	€ 150,00		
	€ 600,00		
via bank	Voor pioniersplek		
	€ 500,00	€ 50,00	€ 50,00
	€ 150,00		
	€ 750,00		
	€ 50,00		

Begraafplaats

Al eerder is gememoreerd dat, gezien de uitdagingen met betrekking tot de begraafplaats, de kerkvoogdij besloten heeft tot het oprichten van een commissie beheer begraafplaats Sebaldeburen. De werkzaamheden zijn te veelomvattend om dit als kerkvoogdij alleen te doen. Op onze oproep wie er deel zou willen nemen in deze commissie, is goed gevolg gegeven. Buiten onze eigen gemeenteleden Jetze van der Veen, Annie Bonnema en vanuit de kerkvoogdij Dirk Toes, hebben ook een aantal dorpingen zich bereid verklaard deel te nemen aan deze commissie, te weten Heyltje Sikkema en Reina Mulder. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. In een goede en

betrokken sfeer hebben we met elkaar kennis gemaakt en werd gesproken over het doel en de verantwoordelijkheden van de commissie. De begraafplaats is niet alleen een plek van rust en herinnering, maar ook een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. Het zorgvuldig beheren en onderhouden ervan vraagt om aandacht en toewijding.

Er zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen. Er is gesproken over de financiële kant van de begraafplaats en het huidige onderhoud. Ook is er aandacht besteed aan praktische zaken, zoals het bijhouden van de administratie en het afstemmen van de taken. Met deze bijeenkomst is een mooie stap gezet naar een zorgvuldige en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze bijzondere plek in Sebaldeburen.

College van kerkrentmeesters,
Jan Willem van Dijke
Dirk Toes

DIACONIE

Een brief van Raphael S. Kamara

Lieve sponsor,

Ik ben heel dankbaar voor uw geweldige brief die ik van u heb ontvangen. Ik hoop dat u en uw familie in Nederland in veiligheid zijn. Mag God u en uw familie blijven leiden en beschermen.

Ik wil graag mijn oprechte dank en waardering geven voor uw liefde, gebeden en zorg die u aan mij en mijn familie geeft.

Mijn antwoord op de vragen in uw brief:

Het gaat goed met mij thuis en op school. Ik dank God voor de goede gezondheid. Hoewel de dingen niet gemakkelijk zijn in Sierra Leone. De kosten van het levensonderhoud zijn te hoog in ons land. Op school vind ik het altijd leuk om daar te zijn met mijn vrienden. We spelen samen, lachen samen, wandelen samen, delen eten samen. Ik ben erg blij met mijn nieuwe school. Wat ik met u wil delen over mijn leven:

Ik zit nu in groep 8 op de Saint Murialdo Junior Secondary School voor jongens. Ik vind mijn school erg leuk, omdat de school alleen voor jongens is en de leraren ons effectief lesgeven.

De school heeft een hek, bomen, een speelveld en kraanwater op het terrein. Ik wens u een uw familie een gezegende vastentijd, goed Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2026.

Collecte Diaconie

Reguliere collecten.

December	€ 344,05
Januari	€ 232,30
Februari	€ 266,20

Extra collecten:

December noodhulp Soedan	€ 108,45
collecte IZB	€ 115,00
Januari St.Ontmoeting daklozen	€ 80,00
Februari wereld diaconaat	€ 90,60
Via de bank:	
December	€ 45,00
giften	€ 250,00
Noodhulp Soedan	€ 120,00
IZB	€ 52,00
Januari	€ 70,00
gift	€ 25,00
St. Ontmoeting daklozen	€ 70,00
Februari	€ 71,50
Wereld diaconaat	€ 20,00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

De diaconie.

Douwe Westra

Co van Woudenberg

Buurttuin

In de Buurttuin zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. Aan het begin van 2026 is er bij de gemeente Westerkwartier een Voedselsubsidie aangevraagd voor het jaarlijks onderhoud van de tuin én een nieuw oogstfeest dat wij dit najaar willen organiseren. Inmiddels is het (maximale) bedrag van €1500 euro toegekend. Op dit moment worden de spullen voor het onderhoud van de tuin besteld, zodat we rond de klusjesdag de tuin kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. In het najaar hopen we een oogstfeest voor de kerk en het dorp te organiseren met allerlei leuke activiteiten en marktkraampjes. We hebben er als pioniersteam erg veel zin in.

Daarnaast is het Rustpunt (het schuurtje) in Buurttuin De Groene Oase dit seizoen ook aangesloten op het wandelnetwerk Pronkjewailpad. Dit is een langeafstandswandelpad van honderden kilometers door de gehele provincie Groningen. De route van het Pronkjewailpad is ontworpen om wandelaars kennis te laten maken met de "pronkjuwelen" (pareltjes) van de regio, variërend van historische borgen en kerken tot lokale ondernemers en musea. Op ons adres kunnen de wandelaars een 'pronkjewail' krijgen (momenteel zijn dat gedroogde kruiden door zuster Toes) en een stempel; met een eigen logo van de Buurttuin (gemaakt door een dochter van fam. Toes!). Kom gerust eens de nieuwe stempelpost bewonderen in de tuin.

Verder is er dit seizoen in de Buurttuin ook een bijenvolkje aanwezig van een professionele imker uit Marum. Dit bijenvolkje kan groot genoeg worden om zelf honing(raten) te ontwikkelen. De eerste bijen, de werksters, zijn al druk in de weer om stuifmeel, nectar en water te zoeken. We hopen dit seizoen gebruik te maken van de inzichten van de imker voor verschillende activiteiten die we van plan zijn om te organiseren met kerk en pioniersplek.

Op zaterdagochtend 11 april is er weer een klusochtend. Wil je mee helpen om de Buurttuin weer klaar te maken voor de lente- en zomerperiode? We kunnen je hulp goed gebruiken! Vanaf 09.30 verrichten we allerlei klusjes. Denk aan het Rustpunt (voor fietsers en wandelaars) klaarmaken, groenten inzaaien, bonenstaken zetten en dergelijke.

We beginnen om 09.30 en eindigen rond 12.00 uur. Aan het einde van de ochtend is er een *eenvoudige lunch* voor de vrijwilligers.

Workshop "no sew"

Vrijdag 8 mei 13.00-15.00u en donderdag 21 mei 19.30-21.30 kunt u "no sew" tassen komen maken in de Dorpskamer. "No sew" tassen zijn tassen die worden gemaakt zonder te naaien. Benieuwd hoe dat gaat? Laat je verrassen en geef je op voor de workshop!

Kosten voor deze workshop zijn €10 p.p..

Alle materialen zijn inbegrepen + gratis koffie of thee met zelfgebakken koekjes.

Locatie: Gebouw "Irene" Kerkweg 2a, Sebaldeburen.

Opgeven kan bij Netty Toes via e-mail nettytoes64@gmail.com of tel./app 06-14537006. De netto-opbrengst is bestemd voor buurttuin "De Groene Oase" en het Rustpunt.

Paasbrunchdienst

Dit jaar staat er op Tweede Paasdag, maandag 6 april, weer een Paasbrunchdienst op het programma. Deze dienst begint 's morgens om 10.00 in het kerkgebouw. Daarna wordt er na 11.00 uur een brunch (vroeg lunch) gehouden in gebouw Irene. Tijdens de dienst is er een muziekgroep aanwezig, zullen er bekende paasliederen worden gezongen, en zal er een overdenking worden gehouden op basis van de Bijbel naar aanleiding van een actueel thema. Het zou mooi zijn om jou te ontmoeten met het Paasfeest in de kerk van Sebaldeburen, want Pasen is bij uitstek het feest van leven, gemeenschap, vrede en hoop door de opstanding van Jezus Christus. Een feest van verbinding dus. Van harte uitgenodigd!

VERJAARDAGEN 75+

13 april	Mw. IJ. Swieringa – Feringa,
24 mei	Mw. I. Oost,
27 mei	Mw. S. Boerema – Nieuwman,
27 juni	Dhr. P. Mulder,

Wij wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen voor het komende jaar.

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

WK 171

OPPASROOSTER

DATUM	NAAM	TELEFOON	BIJZONDERHEDEN
12 april	Froukje van Slooten Mirjam van Dijke		
26 april	Grietje van der Molen Esmée Cazemier		
10 mei	Yvonne Tijhuis Netty Toes		
24 mei	Ietje Oost Annelieke Grootenhuys		
7 juni	Trijnien Sloots Froukje van Slooten		
21 juni	Grietje van der Molen Esmée Cazemier		
5 juli	Trijnien Sloots Ietje Oost		
19 juli	Mirjam van Dijke Yvonne Tijhuis		
2 aug.	Netty Toes Annelieke Grootenhuys		

- Oppaslocatie is gebouw 'Irene', tenzij anders aangegeven.
- Bij verhindering, graag onderling ruilen.
- Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirktoes@gmail.com
- Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 of nettytoes64@gmail.com



 **Protestantse Kerk**
Classis Groningen-Drenthe

Inspiratie - workshops - ontmoeting

Samenwerken, het kan wèl!

Ontmoetingsdag

zaterdag 16 mei

10-16 uur

@De Valkenhof, Beilen



www.classisgroningendrenthe.nl/ontmoetingsdag/

Met o.a. Kees van Ekris, scriba Protestantse Kerk



*van harte
welkom!*

+++++

IZB publiceert boek over kerk-zijn op het platteland

‘Biertje met de dominee’ is de titel van een nieuw boek over missionair kerk-zijn op het platteland, geschreven door Henk Boerman, hoofd IZB-Impact. Het boek verschijnt op 2 april, de dag dat The Passion in Dwingeloo gehouden wordt.

Hoe kun je Christus zoeken samen met je dorpsgenoten? Hoe houd je zicht op je roeping als kerk wanneer gebouwen met sluiting worden bedreigd? Dit boek brengt een beweging in beeld van lokale dorpskerken in Drenthe, die op initiatief van dominee Mark de Jager de afgelopen jaren experimenteerden met pionieren op het platteland. De Jager en zeven andere mensen vertellen over hun verbondenheid met verschillende initiatieven.

Verbeelding

Drenthe is niet de enige plek waar een zoektocht op het platteland gaande is. Dit boek is daarom een uitnodiging aan christenen en zoekers die een ‘heilige onrust’ voelen, om hun verbeeldingskracht de ruimte te geven, aldus auteur Henk Boerman. Hij is hoofd van de afdeling van de IZB die pioniersprojecten begeleidt. ‘Ik hoop dat mensen zich herkennen in de gewone verhalen in het boek. En dat ze zich kunnen verbeelden dat dit op hun eigen plek ook kan.’

Tegenbeweging

Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk, schreef in zijn voorwoord: ‘Dit boek is een verademing om te lezen. Er zit in onze kerk soms een sfeer van gelatenheid en resignatie. Alsof we ons er al bij hebben neergelegd dat interesse in geloof afneemt en ophoudt. Maar als ik het goed aanvoel, is er ook een tegenbeweging gaande.’

Het boek kost € 14,99 en is te bestellen via www.vuurbaak.nl of de lokale boekhandel. Ben je geïnteresseerd om ‘Biertje met de dominee’ in een groep te lezen? De uitgever biedt voor kerkenraden en andere belangstellenden een ‘sixpack’ aan à € 75, zes boeken voor de prijs van vijf.



IZB en GZB organiseren Toer voor het Goede Doel

Op zaterdag 13 juni organiseren GZB en IZB de Toer voor het Goede Doel: een sponsortocht voor racefietsers die méér willen dan alleen kilometers maken. ‘Het is heel boeiend om pioniersplekken te bezoeken en inspiratie op te doen voor je eigen kerk.’

Fietsen, ontmoeting, geloof en inspiratie: dat zijn de ingrediënten van de Toer voor het Goede Doel. Dit jaar start de route met een kop verse koffie bij het Huis van Zending in Zeist, vanaf juni het nieuwe kantoor van de missionaire organisaties IZB en GZB. Deelnemers fietsen langs pioniersplekken in Waddinxveen en Nieuwegein en doen zo inspiratie op voor hun eigen geloofsleven en kerkelijke gemeente.

‘Dit is niet zomaar een sponsortocht zoals er zoveel zijn, maar een stukje geestelijke verdieping en over de schutting kijken bij andere kerken’, vertelt deelnemer en mede-organisator Henk Tukker. ‘Ik vind het heel boeiend om de pioniersplekken bezoeken en te horen waar ze mee te maken hebben. Het is na zo’n bezoek ook mooi om op de fiets na te praten over wat we gezien en gehoord hebben met anderen uit de groep.’

In Nieuwegein staat pionier Jaron Jongeneel klaar om te vertellen over Ondersteboven, waar vanuit een leefgemeenschap tal van missionaire activiteiten worden ontplooid, van intercultureel voetbal tot ‘Koffie met de dominee’ bij een nabijgelegen winkelcentrum. In Waddinxveen vertelt pionier Jan Folkert van Zijl hoe zijn team bouwt aan een netwerk voor ontmoeting en zingeving in de nieuwe wijk Triangel. De dag eindigt met een pastamaaltijd bij het nieuwe Huis van Zending in Zeist, waar ook een inkijkje zal worden gegeven in het werk van de GZB.

Met hun deelname en sponsorgeld ondersteunen fietsers het zendings- en evangelisatiewerk van de IZB en GZB, waaronder de twee plekken die worden aangedaan op de tocht. Er geldt geen minimumbedrag voor sponsoring; het draait in de eerste plaats om inspiratie en betrokkenheid.

Ook wie minder ervaren is op de racefiets, kan deelnemen. Er is keuze uit een route van 115 of 150 kilometer, met voldoende tussenstops. ‘Het is vooral een sociale tocht. Daar waar het kan rijden we met de ‘150 km groep’, in een rustig tempo van maximaal 30 kilometer per uur. Met de ‘115 km groep’ uiteraard minder snel. Dus ook als je niet regelmatig fietst, kun je zeker meedoen.’, aldus Tukker.

Meer informatie over inschrijving, routes en sponsoring is te vinden op www.toervoorhetgoededoel.nl



VAN DE REDACTIE

Kopij voor de nieuwsbrief van Mei kan worden ingeleverd tot en met woensdag 22 april 18.00 uur.

Kopij voor Teken van Leven 3^{de} kwartaal kan worden ingeleverd tot en met woensdag 24 juni 18.00 uur.

ACTIVITEITEN

Donderdag 2 april 17.30	Maaltijd Dorpskamer
Donderdag 2 april 19.30 – 21.30	Workshop Macramé
Vrijdag 3 april 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer + handwerken
Vrijdag 3 april 19.00	Goede vrijdag /H.A. in de kerk
Zondag 5 april 11.00	Koffiedrinken na de dienst
Maandag 6 april 10.00	Paasbrunchdienst – dienst in de kerk en brunch in Irene
Vrijdag 10 april 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer
Zaterdag 11 april 09.30 – 12.00	Klusochtend Buurttuin
Zondag 12 april 19.00	Samen zingen in de kerk
Dinsdag 14 april 19.45	Bijbelstudie
Donderdag 16 april 17.30	Maaltijd Dorpskamer
Vrijdag 17 april 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer + handwerken
Zondag 19 april 14.00 – 15.30	Kinder Bijbel Club de Sleuteldragers
Woensdag 22 april 18.00	Inleveren kopij voor nieuwsbrief

*Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
halleluja, halleluja,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Halleluja, halleluja.*

*Hij heeft de duivel alle macht
ontnomen, hem ten val gebracht.
Halleluja, halleluja.
Hij heeft gelijk een grote held
de boze reddeloos gevelde.
Halleluja, halleluja.*

*Nu doet geen vijand ons meer kwaad;
al dreigt hij ook, het heeft geen baat.
Halleluja, halleluja.
Hij ligt in 't stof, hij heerst niet meer,
wij zijn Gods eigen kind'ren weer.
Halleluja, halleluja.*

*O Gij die onze Heiland zijt,
die zondaars uit de dood bevrijdt,
Halleluja, halleluja,
om uw genade en liefde leid
ons binnen in uw heerlijkheid.
Halleluja, halleluja.*

*Voor wie vertrouwen op uw woord
ontsluit Gij zelf de donk're poort.
Halleluja, halleluja.
Zo laat ons dan uit alle macht
lofzingen Hem, wiens heil ons wacht:
halleluja, halleluja.*

*Aan God de Vader in zijn troon,
aan Christus, zijn geliefde Zoon,
halleluja, halleluja,
en aan de Geest zij toegewijd
lof, dank en eer in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.*



**Zeg het allen
dat Hij leeft!**